

BRABANK

juni
2020 n°497

Andre De Rycke: tel. 09 367 65 55
Hubert Roels tel: 09 367 51 35
Chris Bambust tel: 09 367 55 25
Dirk De Wilde tel. 09 367 62 38
Luc Cackebeke tel. 09 367 51 43

DANK U WEL



Mijn vadertje

Mijn vadertje, hij was rechtvaardigheid.
Hij had den zwaren last op zich geladen,
een eerlijk man te zijn
in woord en daad.
Dat is het schoone, dwaze kwaad
waar, na ons Heere Jezus Christus,
de sterkste man aan ondergaat.

Zijn oog was rustigblauw; een verre zee.
Zijn woord van blijheid soms plotse fusee
in stalen nacht.
Hij lachte rood en zoende onverwacht
mijn dwaze haren en mijn jong gedacht.

De hooge schepen die de Schelde droeg,
hij wist hun laden vast en schoon te sturen.
Hij had hun namen lief,
om mee te spelen - als een kind naïef;
Karatschi, Pantos, Calcutta,
lijk schoon koralen.

Hij wist de haven; heimwee en verdriet,
bij vroegen morgenmist
en in den avond onder luid en rauw sirenenlied.

Hij heeft de bosschen van zijn jeugd bemind.
Hij kende boomen lijk wij menschen kennen.

Hij wist de winden en den oogst,
en wou mijn hand aan 't ruw bedrijf des jagers wennen

Mijn vadertje; hij was rechtvaardigheid.
Hij had de goede liefde tot de still' en ware dingen

Onder de schaduw van een dorpsche kerk
ligt zijn sobere zerk.
Ik weet hoe zijn gedenken mij gelijk een lichte wolk behoedt.
Zijn roode, bange handen hield hij stervend Christus tegemoet
Marnix Gijsen

Goed zijn

Overal zie je mensen,
die stand houden in het goed-zijn:
toegewijd aan elkaar:
koffie maken, een tafel dekken,
wonden verbinden, de moedeloosheid bezweren,
terugvechten, de dood weerstaan,
stil voortdoen, de 'courage' niet verliezen ...
En waar de een zegt: 'We kunnen niets meer doen ...'
zegt een ander: 'We kunnen nog veel betekenen.'
Waar de een zegt: 'Dit is het einde ...'
zegt een ander: 'Hier is een nieuw begin.'
Zet meer komma's dan punten.
Er is meer licht dan je weet.

Marinus van den Berg

Beste vrienden,

Gezien onze vereniging voor het grootste deel uit mannen bestaat, zijn wij allen vaders, ook diegene die geen kinderen hebben en zich vaderlijk opstellen ten opzichte van onze gemeenschap, van harte PROFICIAT.
Vooral in deze coronatijden waar we allemaal afstand moeten bewaren ziet onze wereld er heel anders uit en wordt ook aan de vaders van deze tijd heel wat gevraagd.
Hopelijk wordt er in de nabije toekomst de mogelijkheid aangeboden om enkele van onze activiteiten te hervatten.
Geniet allen van VADERDAG

Guido

#SAMENTEGEN
#CORONA

Fijne vaderdag



Proficiat!



Top the
champagne!

we zijn
supertrots!



WIJSHEID VAN DE MAAND

Kies ervoor om optimistisch te zijn,
dat voelt beter.

Dalai Lama

KWB Kalken in tijden van CORONA.....

Dit is een korte versie van onze maandelijkse KRAAK juni 2020

Zoals bij elke vereniging gaan alle geplande activiteiten van onze KWB in juni niet door.

Zijn helaas afgelast :

- Zondag 21 Juni: KWB familielunch + schieting
- Zaterdag 27 juni 14 u: bezoek wijngaard 'Fortune' van Filip Stevens Zomerstraat , met degustatie van 2 wijnen.

KWB kaartclub:

We kunnen nog geen plannen maken voor deze maand en mikken eventueel op juli/augustus. We volgen de corona maatregelen nauwlettend op en houden u op de hoogte.

Oefen ondertussen misschien 'zotje jagen'.

*****K

WB voetbal en minivoetbal:

Het seizoen is nu wel afgelopen. Hopelijk kunnen we einde augustus opnieuw starten.

Opgelet : ook voor de BBQ begin augustus is het afwachten.

KWB mountainbike:

Afwachten wanneer we gezamenlijk het veld in kunnen.

Dit zijn de jarigen van juni. Van harte gefeliciteerd.

Bonnarens M.; Bracke P.; Cackebeke T.; De Corte J.; Durinck A.; Jaspers P.; Magerman J.; Stevens R.; Van Durme J.; Vandenberghe L.; Verlez T.; Antjon T.; Bresseleers L.; De Bruycker A.; De Clercq T.; De Ruyver W.; Rottiers L.; Van De Straeten K.;

Familiaal nieuws

KWB betuigt zijn innige deelneming aan Philip, Geert, Peter en Karel Verhoeven bij het overlijden van hun vader Robert.

Sterkte aan de hele familie.